

*Goede Vrijdag 29 maart*



Coventry Nagelkruis  
*St. Nikolaikirche, Kiel*

*Psalm 22 vers 2a*

Mijn God, mijn God,  
waarom laat je mij in de steek?

### **Onschuldige**

Dat jij daar staat - vergeef me.  
Dat ik niet roep om je vrijheid - vergeef me.  
Dat ik naar je kijk - vergeef me.

Dat ik het allemaal zie - vergeef me,  
vergeef me het touw om je handen,  
vergeef me het bloed en de pijn,  
vergeef me al die keren  
dat ik niets deed en niets wist,  
en alles wist en bleef zwijgen.

Vergeef me ook nu  
dat ik afdwaal, me omdraai,  
geen vijf seconden  
kan waken bij jou.

*Beate Rose*